

Brief door broer Tonny geschreven.

E. in N., 6 Sept. '44.

Beste Tharel.

Daar heb ik door den voorval helaas een
samenloop van ons handeling te doen,
waarvan de bij wonderheden er wel
bereikt kunnen hebben, niet mochtige
is persoonlijk maar Sittard te komen,
hou ik u Tharel van harte feliciteren
met uff plechtige Heilige Geestfeest op
Vrijdag a.s.

Nu noge bestissing definitief is ge-
worden, ben ik er van overtuigd,
dat ge over ruim 1½ jaar - als een
prachige franciscaan de wereld niet
mog aan. Ik hoop, dat we nu beide St. Elis
in een vrij St. Tenuis op waardige wijze
en allenaal bij elkaar op een ware humu-
rieren.

Ik vind het jammer, vooral voor vader
en moeder, dat zij de feestelijkheden in
Sittard niet kunnen bijwonen. Rij vooral
hebben nl. het laatste jaar door gebied en
oede merken niet je meegeloeft en ik ben
er bang voor dat de dag van Vrijdag
voor hen beiden trouwens valt.

Glim mededelen sal er echter niet te minder door mij.

Van mijn mededelen ene als dat van Gommij die hier bij me is, en namens wie ik u ook herhaald moet feliciteren, kunt ge overbrugt mij.

Ik ben nu nog maar iemand bij familie van Gommij en weet nog niet wat te passen en te schikken. Ik hoop echter, dat ik spoedig weer meer hoor van hem.

Naar het niet laat aanmerken, dat dit ook zoal heel lang niet meer duren.

Van de anderen heb ik niks meer gehoord. Alleen weet ik, dat Tante Anna derzer dagen met een pakje naar den Bosch is geweest. Of re iemand genien er gesproken heeft weet ik echter niet. We mullen maar hopen dat o.c. Gleer in dese medewerkt en dat wij meer spoedig wij horen.

Nu ik heel nogmaals proficiat mede namens Gommij en ik hoop, dat ik u spoedig eens in Weert kan horen aprofachen.

uw broer,
T. van Z.